

KIRAN NAMASTE

Nieuwsflits januari 2013

4^e jaargang

Houten, januari 2013

Namaste,



Namaste

Kiran

Tapalai nava barsa 2013 ko hardik manjalmaya shuvakamana beкта cardacha!

Kiran Namaste wenst u allen een gelukkig Nieuw Jaar!

Bouw van het huis:

Gert, de Nederlandse aannemer die ons adviseert bij de bouw van het Kiran Namaste huis is in november 2012 een week in Nepal geweest om de vorderingen van de bouw van het huis te bekijken /controleren en vergaderingen over de bouw bij te wonen.



Tot onze grote vreugde was Gert zeer tevreden.....en dat betekent wel wat, aangezien hij zeer kritisch is. Op dit moment is men bezig met het betonnen geraamte van het complex.

Naar de film:

Met de 14 oudste kinderen zijn we op een avond naar de bioscoop gegaan. Een busje bracht ons erheen en voor velen was het de eerste keer daar te zijn. De jongens mochten kiezen waar hun voorkeur naar uitging: een film van James Bond, SKYFALL. Die avond was één groot feest met als klap op de vuurpijleen zak popcorn in de pauze. Het kon niet meer stuk.

Bikram,

de oudste jongen uit het huis die in juli zijn eindexamen middelbare school behaalde, is van start gegaan met de opleiding hotelmanagement. Tot nu toe is hij enthousiast over de opleiding. Zoals afgesproken komt Bikram iedere dag om 16.30 uur in het huis om ook de oudere kinderen te helpen met hun huiswerk én zal hij ook in de vakanties in het huis aanwezig zijn.

Festivals:

In oktober en november vonden de twee belangrijke festivals in Nepal plaats: Dashain- en Tiharfestival. Dashainfestival is het belangrijkste Hindoefestival van het jaar in Nepal.

Tiharfestival volgt op het Dashainfestival en wordt het "Lichtfeest" genoemd. In het huis hebben we met alle moeders en kinderen het "Lichtfeest" uitgebreid



geviert. 's-Avonds zijn alle huizen verlicht met olielampjes voor ramen en deuren om Laksmi, de

KIRAN NAMASTE

Nieuwsflits januari 2013

Godin van de Welvaart, naar binnen te lokken, in de hoop dat de bewoners financiële welvaart krijgen.



De vele kleine schaaltes van klei die op de markt waren gekocht worden gevuld met zonnebloemolie, daarin wordt een lontje geplaatst en aangestoken. Op de binnenplaats werd door de kinderen een gekleurde mandala met krijt getekend en kleine voetstapjes, deze moeten de god Laksmi samen met het licht van de olielampjes de weg naar binnen aangeven.

Studie:



Op dit moment (december) zijn de kinderen iedere dag na school hard aan het zwoegen voor de repetities. Deze maand staat in het teken van vnl. *zwoegen* om zo goed mogelijk beslagen ten ijs te komen op de schoolexamens. Gelukkig worden ze in

Dank voor al uw steun!
Met hartelijke groet,

Iet Schilder-Verboom

Iet Schilder-Verboom



het huis na school goed begeleid door de twee huiswerkbegeleiders Bikram en Rojina. Tijdens mijn verblijf zag ik kinderen zelfs tot laat in de avond nog bezig met het maken van hun huiswerk..... er zitten zeker een paar grote doorzetters en ambitieuze kinderen bij. We zullen de schoolresultaten eind januari/begin februari 2013 te horen krijgen.

“Onze” Dol Kumari,



die al enkele jaren een functie in het huis heeft (hoofd van de huishouding), is ziek en zal over enkele dagen een operatie moeten ondergaan. De artsen in het ziekenhuis waren eerst bang voor borstkanker maar gelukkig bleek dat niet het geval te zijn. Haar functie zal de komende tijd over genomen worden door Jamuna. Zij is hoofd van het naaiatelier. Een ding weet ik zeker..... Dol Kumari zal met veel liefde door alle vrouwen in het huis verzorgd worden en aan haar herstel kunnen werken.

Sponsor:



“TanteCake” in IJsselstein zal bij iedere verkochte taart een bedrag van € 2,50 doneren aan Kiran Namaste. Voor meer informatie kijk op www.tantecake.nl

Stichting Kiran Namaste ©
Hoefbladhof 80, 3991 GJ, Houten
telefoon: 030-6343240

www.kiran-namaste.nl
kiran@kiran-namaste.nl
Facebook: Kiran Namaste

ABN AMRO Bank: 55.87.84.534



UNESCO Centrum Nederland