

KIRAN NAMASTE

Nieuwsflits april 2013

4^e jaargang

Houten, april 2013

Namaste,



Net terug uit Nepal, hier dan het laatste nieuws van Kiran Namaste.

Op 1 april zijn er **5 nieuwe moeders en hun kinderen** (12) in het huis gearriveerd. Een hele omschakeling, maar ook deze vrouwen en kinderen zijn weer dolgelukkig dat ze in het Kiran Namaste Huis kunnen wonen.



Op 16 april begon het nieuwe schooljaar, waardoor de kinderen de eerste twee weken de tijd hadden te wennen en vriendjes te maken. Voor de vrouwen was er zo ook alle tijd om de omschakeling te maken.



In die eerste twee weken logeerde Chinie Maya in het Kiran Namaste Huis. Met haar heb ik vorig jaar afgesproken, tijdens mijn verblijf in het binnenland van Nepal, dat zij de nieuwe groep vrouwen de eerste week in het Kiran Namaste Huis zou begeleiden. De

nieuwe moeders voelen zich bij haar op hun gemak. Chinie Maya ken ik al enkele jaren. Zij werkt als 'fieldworker' voor een Nepalese organisatie die deze wanhopige alleenstaande moeders opzoekt. Chinie Maya begeleidt sinds een paar jaar alleenstaande moeders in de regio waar enkele nieuwe vrouwen vandaan komen.



Het was heel steunend dat deze vrouw een week lang onze nieuwe moeders in het huis kon begeleiden, samen met de huismoeder en mij.

Welkom! Bij aankomst in het huis hadden de kinderen deze keer niet elk een eigen welkomst tekening gemaakt, maar gezamenlijk één grote: één gemaakt door de jongens en één door de meisjes. Een nieuw 'experiment' in creativiteit. De nieuwe huiswerkbegeleider voor de oudere kinderen, Dipendra, heeft ze hierbij geholpen. Hij is ook erg creatief met de invulling van de vrije dagdelen en vakantietijd met spelletjes.



KIRAN NAMASTE

Nieuwsflits april 2013

Het beton voor het dak van het Kiran Namaste Huis werd juist gestort tijdens mijn aanwezigheid.



Nu ik niet meer alleen naar een bouwtekening hoeft te kijken, maar ook daadwerkelijk door het gebouw kan lopen, heb ik een goede indruk gekregen van de ruimte. Ongelooflijk om te zien hoe hard er wordt gewerkt op het moment dat er beton gestort wordt: alles met schep en kruiwagen.



Na afloop kregen de 20 werkmannen van mij grote zakken met kippenpoten. *Pannebier* kennen ze in deze cultuur niet. Ze waren allen blij verrast.

De afgelopen periode heb ik ook enkele besprekingen gehad met de architect en ben ik me gaan richten op de artikelen en prijzen voor de inrichting; oplopend van een vork tot het eigen watersysteem, dat duur maar noodzakelijk is. Alle huisraad is de revue gepasseerd: voldoende tafels in de eetzaal, meubilair voor de beide studeerkamers, bedden ... Daarnaast was er overleg over de inrichting buiten, waarbij met name de veiligheid van de kinderen van groot belang is.

Dank voor al uw steun!
Met hartelijke groet,

Iet Schilder-Verboom

Iet Schilder-Verboom



....even wat notities om te onthouden!....

De laatste middag voor mijn vertrek naar Nederland was er een feestje speciaal voor de nieuwe moeders en kinderen. Behalve de nieuwe bewoners waren alle moeders en kinderen die zelfstandig wonen erbij. Ook het Nepalese bestuur was aanwezig. Er werd gedanst, gezongen en genoten van de lolly's en ranja.



Een leuk initiatief onlangs was het prenten-/voorleesboekje 'LOPO - altijd een olifant bij de hand' voor kleuters, dat door een nichtje met haar tante werd gemaakt en uitgegeven. Voor ieder verkocht exemplaar gaat een bedragje naar Kiran Namaste. Het is nog te koop voor € 12,50. Stuur een mailtje naar kiran@kiran-namaste.nl

Stichting Kiran Namaste ©
Hoefbladhof 80, 3991 GJ, Houten
telefoon: 030-6343240

www.kiran-namaste.nl
kiran@kiran-namaste.nl
Facebook: Kiran Namaste

ABN AMRO Bank: 55.87.84.534



UNESCO Centrum Nederland