

KIRAN | NAMASTE NIEUWSFLITS

Single-Mother and Child Foundation

Mei 2020

11e Jaargang



Het Kiran Namaste Huis in Nepal en de Covid-19 pandemie (Corona)

Graag wil ik u allen op de hoogte brengen van de situatie van het Kiran Namaste Huis en het naaiatelier na het uitbreken van de Coronapandemie.

Al sinds begin maart hebben we vanuit Nederland intensief contact met Nepal, in verband met de situatie rondom het coronavirus. In overleg met de stafmedewerkers en de voorzitter van het Nepalese bestuur hebben we allereerst de **hygiënevoorschriften in het huis** en in het naaiatelier aangescherpt.

Op zaterdag 21 maart werd ik vroeg in de ochtend gebeld door de voorzitter van het Nepalese bestuur. Hij vertelde dat de Nepalese regering had besloten dat er vanaf 23 maart, voor onbepaalde tijd, **per huishouding niet meer dan 25 mensen** samen mochten wonen. Welnu, **het Kiran Namaste Huis heeft rond de 100 bewoners.**

In goed overleg met het bestuur in Nepal en de Nepalese stafmedewerkers hebben we moeten besluiten om **meerdere moeders en hun kinderen onder te brengen bij familieleden**. Er zijn **5 moeders met totaal 10 kinderen in het Kiran Namaste Huis blijven wonen**. Voor hen was het niet mogelijk om voor onbepaalde tijd onderdak te vinden.

In 2 dagen tijd moest veel, heel veel georganiseerd worden. Onder leiding van de stafmedewerkers in Nepal en ondergetekende vanuit Nederland hebben we het voor elkaar gekregen om voor alle moeders en hun kinderen een veilig onderkomen te vinden. Moeders en kinderen zijn enorm geschrokken van het besluit, maar hebben er ook begrip voor. De kalme wijze waarop onze Nepalese medewerkers Narayan, Ranju, Rojina en Dhruva hen in deze 2 hectische dagen hebben begeleid gaf moeders en kinderen vertrouwen. Voor de korte termijn lijkt de oplossing te voldoen; we hebben wel vrees voor de situatie op langere termijn. Laten we hopen dat dit niet lang hoeft te duren.

Structureel wordt er door de staf nu **1x keer per week contact gelegd met alle moeders en kinderen die buitenshuis wonen, om te bespreken hoe het met hen gaat en om zicht te houden op hun veiligheid**. Ook is er wekelijks contact met mr. Shiva Dhakal, de voorzitter van het Nepalese bestuur. De moeders en kinderen die bij families zijn ondergebracht lijken het, naar omstandigheden, goed te maken. Zij vinden het wekelijkse contact fijn, maar de meesten maken zich ongerust over de situatie en hopen op een spoedige terugkeer. Ze verlangen enorm naar hun veilige thuis, naar hun 'broertjes en zusjes', en de kinderen willen zo graag weer naar school. Natuurlijk is dat ook onze grootste wens.

Samen met Narayan heb ik besloten dat hij het kantoor in het Kiran Namaste Huis voorlopig tot zijn onderkomen maakt. Zijn bed staat er inmiddels. Narayan is degene die samen met mij het reilen en zeilen van Kiran Namaste organiseert in regelmatig contact met het Nepalese bestuur. Dagelijks heb ik vanuit Nederland contact met hem.

Voor de **dagelijkse structuur in het Kiran Namaste Huis onder de nieuwe omstandigheden** is een schema gemaakt. Voor de 10 kinderen is er naast sport en spel, in de ochtend en in de middag les verzorgd door Narayan en Dhruva. Naast deze 2 medewerkers mogen er geen stafmedewerkers in het huis komen vooralsnog. Zij zijn thuis.

Tot nu toe draait het Kiran Namaste Huis met de kleine groep bewoners prima. Helaas hebben we vanaf 21 maart **het naaiatelier moeten sluiten**. De meeste winkels, hotels en scholen zijn al sinds 23 maart gesloten vanwege de lockdown die is afgekondigd voor de periode 23 maart tot 4 mei.

De grenzen zijn gesloten en alleen voor transport van bijvoorbeeld voedsel en gas krijgt vrachtverkeer toestemming Nepal binnen te komen. **Mensen mogen in de ochtend 2 uur naar buiten** voor boodschappen. Ben je daarna nog op straat dan word je opgepakt. Er wordt geadviseerd mondkapjes te dragen.

Ik heb **mijn aanwezigheid** in het Kiran Namaste Huis van half april tot half mei **moeten annuleren**. De **communicatiemiddelen** maken het mogelijk om op afstand contact te houden en het project in samenwerking met staf en bestuur in Nepal te begeleiden.

Wat een geluk: Wij doen het met elkaar en hebben én houden vertrouwen.



In de nieuwsbrief van 2008 heb ik voor het eerst het stimulerende gedicht van de Dalai Lama in de Nieuwsbrief opgenomen. In de moeilijke tijden waarin wij nu allen verkeren, stuur ik u het nog eens.



*Never give up
no matter what is going on
never give up*

*Develop the heart
too much energy in your country
is spent developing the mind
instead of the heart
develop the heart*

*Be compassionate
not just with your friends
but with everyone
be compassionate
work for peace
in your heart
and in the world
work for peace
and I say again
never give up
no matter what is going on
around you
never give up*

14th Dalai Lama

Op **de foto's** kunt u zien dat de bewoners van het Kiran Namaste Huis een Puja hebben gehouden. Bij dit ritueel vragen zij om iedereen te helpen nu het coronavirus de wereld in de greep heeft.

Dank aan alle mensen in Nederland en in Nepal die er samen met mij aan werken om het Kiran Namaste Huis krachtig en liefdevol te ontwikkelen.

De alleenstaande moeders en hun kinderen in het Kiran Namaste Huis hebben **vertrouwen** gekregen in zichzelf en in de toekomst, en die **kracht** blijft ook in deze tijd overeind.



Namaste
warme groet

Iet Schilder-Verboom,

Schilder-Verboom

Stichting Kiran Namaste
Hoefbladhof 80
3991 GJ, Houten
telefoon: 030-6343240

www.kiran-namaste.nl
kiran@kiran-namaste.nl
Facebook: Kiran Namaste
ABN AMRO Bank
NL73ABNA0468149570



UNESCO Centrum Nederland

