

KIRAN NAMASTE NIEUWSFLITS

Single-Mother and Child Foundation

Mei 2021

12e Jaargang



Het Kiran Namaste Huis in Nepal en de Covid-19 pandemie

Beste allemaal, Namaste,

Afgelopen Oktober is de vorige Nieuwsflits verstuurd waarin ik, samen met de stafmedewerkers Ranju en Narayan, informatie heb gegeven over de situatie in het Kiran Namaste Huis in de periode van maart tot oktober 2020. Covid-19 zwaaide de scepter en **veel moeders en kinderen konden niet in ons huis verblijven**. Inmiddels, 6 maanden verder, breng ik jullie op de hoogte van wat zich in de afgelopen periode bij ons heeft afgespeeld. **Gelukkig kunnen we goed nieuws brengen** alhoewel, net als overal ter wereld, de coronapandemie nog steeds veel onzekerheid brengt.

Toen eind december het dagelijks leven in Nepal weer langzaam op gang kwam kregen ook onze moeders en kinderen groen licht om te reizen. Met beide handen hebben de vrouwen de gelegenheid aangegrepen om **weer terug te keren naar 'hun huis'**. Doodmoe van de lange reis in een bus, maar ook enorm opgelucht, kwamen ze gaandeweg allemaal thuis. De kinderen konden weer met hun 'broertjes en zusjes' spelen. Het was een vreugdevol weerzien. Samen met de stafmedewerkers is in die tijd besloten **het naaiatelier tijdelijk in te richten als quarantaineverblijf/slaapplaats**. In goed overleg hebben alle moeders en kinderen bij aankomst een **coronatest** gedaan, waarna ze in het naaiatelier verbleven tot er een negatieve uitslag was; meestal binnen twee dagen. **Coronatesten** worden niet, zoals in Nederland, bekostigd door de overheid. Voor iedere test moet Nrs. 2.000,00 (ongeveer € 16,00) betaald worden. Dat is veel geld als je bedenkt dat het maandinkomen voor de werkende moeders rond de Nrs. 10.000,00 is. Kiran Namaste heeft de helft van de testkosten voor haar rekening genomen. Ik realiseer me dan weer eens hoe goed we het in Nederland hebben en hoe bevoorrecht wij zijn!



Iedere 2 weken kwam een nieuwe groep van 3 moeders en kinderen terug. Op deze manier hadden we steeds voldoende plek in het naaiatelier voor de quarantaine. Bovendien hield de staf overzicht voor een goede begeleiding. Zo was er voor iedere groep moeders en kinderen een korte **Nepalese ceremonie met een warm welkom**. Hoe fijn was dat ...

Vanaf half januari zijn, na 10 maanden (!), **de scholen weer opengegaan**.

Inmiddels bleken de meeste kinderen **nieuwe schoolschoenen** nodig te hebben, en in het naaiatelier moesten snel een aantal **nieuwe schooluniformen** gemaakt worden.

Ook **schoolboeken** hadden we nodig. Gelukkig waren de winkels weer open waardoor de noodzakelijke uniformstoffen en de schoolbenodigdheden gekocht konden worden. In de voorgaande maanden was er een inventarisatie gedaan van **beddengoed** dat aan vervanging toe was. Na zes jaar was dat hard nodig.

Het naaiatelier had meteen handenvol werk aan wat er in huis en voor de kinderen nodig was. Het leven in ons Kiran Namaste Huis kwam steeds meer op gang.



Op 12 maart, **Internationale Vrouwendag**, was er zelfs weer een feest in ons huis. Net als ieder jaar werd er uitgebreid stilgestaan bij de positie van vrouwen in de wereld. Dat heb ik van harte ondersteund met een grote taart.



Gelijk bij de terugkomst van moeders en kinderen waren er, naast de quarantaine, **strikte Corona-regels**: handen regelmatig wassen, extra goed opletten op je hygiëne; en de moeders die weer aan het werk gingen leerden we om zoveel mogelijk afstand te houden. De 'achterblijvers' hadden tekeningen gemaakt met de coronaregels; deze hangen ook nu nog overal in huis om de bewoners te herinneren.

De kinderen die in het huis konden blijven wonen hebben in de lockdownperiode, onder begeleiding van Narayan, via **ZOOM onderwijs** kunnen volgen. Om dat te realiseren zijn die periode 2 laptops aangeschaft.



Tja, en de kinderen die van overheidswegen al die tijd elders hebben moeten bivakkeren waren niet in de gelukkige omstandigheid om onderwijs te krijgen. Sinds hun terugkomst werken zowel de school als het Kiran Namaste Huis eraan om hen bij te spijkeren. Helaas hebben zij, ondanks hun enorme eigen inzet en de hulp die ze krijgen, nog niet dat niveau bereikt dat nodig is om dit schooljaar met succes af te sluiten. Het is spijtig, maar ... we zijn al zo blij dat deze kinderen veilig en gezond hebben kunnen terugkeren samen met hun moeders en dat ze de draad met elkaar weer hebben opgepakt. Hier hadden we vorig jaar in maart, na de eerste schok van de 'volksverhuizing', niet op durven hopen. **En ... wat waren alle kinderen opgewekt en blij toen ze weer naar school mochten!**

De moeders hebben hun werk weer opgepakt, wat enkele weken geduurd heeft omdat de meesten van hen opnieuw moesten solliciteren. Wat een geluk dat onze stafmedewerkers hen hierin zo adequaat begeleid hebben. De meeste vrouwen zijn gauw gewend aan het nieuwe werk en hebben het naar hun zin in hun baan als schoonmaker bij particulieren of op een school.

Zoals in vele landen staat **de economie in Nepal** er sinds het uitbreken van Covid-19 niet goed voor. Het land is in belangrijke mate afhankelijk van het toerisme. Door de coronapandemie zijn er nauwelijks toeristen in het land, zijn hotels gesloten en zijn er veel mensen zonder baan. Het is zwaar, maar **Nepalezen hebben getoond bij tegenslag veerkracht te hebben** en de draad weer op te pakken; ook nu zal het hen lukken. Het is nog maar zo kortgeleden dat Nepal getroffen werd door een heftige aardbeving. Het volk wordt tegenslag niet bespaard, maar toch ... ze redden het steeds weer.

Rond 20 februari is ons **naaiatelier** weer opgestart en konden de vrouwen met een aardige opdracht voor schooluniformen aan de slag. Daarnaast was er het werk voor nieuwe uniformen voor onze kinderen en voor beddengoed voor eigen gebruik.

We doen onze uiterste best om ook weer **via lokale markten aan opdrachten te komen**. De winstmarge voor een opdracht is op dit moment meestal klein, maar moeders en stafmedewerkers zijn in deze coronatijd toch blij dat het naaiatelier blijft draaien. Kijken we vooruit naar de tijd dat toerisme weer mogelijk is, dan zijn er mogelijkheden om opdrachten binnen te halen bij reisbureaus en bij de vele hotels.





Toch willen we meer. Wat zou het ons vooruit helpen als we uit Nederland naaiopdrachten zouden krijgen! Wie heeft er connecties die hierin geïnteresseerd zijn? Een dergelijke opdracht behelst minimaal 50 stuks van eenzelfde item: poloshirts, T-shirts, uniformen, schorten, dekbeddovertrekken, zijden lakenzakken, wijnflestassen in prachtige kleuren, pyjama's, ochtendjassen ...



De vrouwen van ons naaiatelier hebben inmiddels zoveel te bieden. Mocht u ideeën en/of connecties hebben stuur dan een bericht aan kiran@kiran-namaste.nl met als onderwerp 'opdrachten naaiatelier'.



Vanaf maart/april zijn we bezig geweest om het **vac-cineren** van stafmedewerkers en moeders te realiseren. Vanaf half april is daar een begin mee gemaakt en hebben stafleden en 10 moeders in het ziekenhuis de 1^e vaccinatie gekregen met het Chinese vaccin Vero. Uren stonden ze in lange rijen te wachten voor een prik.

Tot ieders blijdschap zijn eind april alle andere moeders en de oudste kinderen ook gevaccineerd.

Wat zou het land opveren als heel Nepal gevaccineerd kan worden. Er zijn verontrustende berichten uit buurland India, waar de coronabesmettingen aan het stijgen zijn.



We houden "the fingers crossed".

In het Kiran Namaste Huis blijft de vinger aan de pols, blijven we extra letten op de hygiëne en is er dagelijks aandacht voor voorlichting. En natuurlijk wordt er getest als daar aanleiding voor is.



Graag wil ik al die mensen die er samen met ons aan werken om het Kiran Namaste Huis krachtig en liefdevol te ontwikkelen bedanken: iedereen in Nepal en in Nederland die onze stichting een warm hart toedraagt.

De 2 Nepalese stafmedewerkers Ranju en Narayan geven jullie allen een warm Namaste en ook deze keer vragen zij u: *Please stay with us, with Kiran Namaste.*

Met dank en groet ook namens het bestuur van Stichting Kiran Namaste, wens ik iedereen een vrije, mooie zomer toe.

Namaste
warme groet

Iet Schilder-Verboom,

Schilder-Verboom

Stichting Kiran Namaste
Hoefbladhof 80
3991 GJ, Houten
telefoon: 030-6343240

www.kiran-namaste.nl
kiran@kiran-namaste.nl
Facebook: Kiran Namaste
ABN AMRO Bank
NL73ABNA0468149570



UNESCO Centrum Nederland

